

Spaanse taal en cultuur

Rosas (Roses)

14-20 april 2024



**Het
Goese Lyceum**
Oranjeweg

Inhoud

| | |
|--------------------------|----|
| Begeleiding | 2 |
| Hotel | 3 |
| Reisprogramma | 4 |
| Meenemen | 5 |
| Regels | 6 |
| Tips | 7 |
| Spaanse les | 9 |
| Boottocht..... | 10 |
| Girona | 11 |
| Barcelona..... | 13 |
| Cadaqués | 14 |
| Dalí Theater-Museum..... | 15 |
| Spaanse woordjes..... | 16 |

Begeleiding

mevr. B. Almekinders
dhr. P. Hageman
dhr. H. Markusse
mevr. I. van Rijswijk

Contact op school:
dhr. N. Rijvers (06-52 33 87 85)

Hotel



**Prestige
Victoria Elit**

Avinguda de la Gola de l'Estany
17480 Roses, Girona, Spanje



Reisprogramma

Zondag 14 april 2024

17.30 uur Touringcar staat voor bij de school aan de Oranjeweg 90 in Goes. Bagage inladen.

18.00 uur Vertrek naar Rosas.

Maandag 15 april 2024

Ochtend Aankomst in Rosas.

Middag Boottocht.

Dinsdag 16 april 2024

Ochtend Spaanse les.

Middag Bezoek Girona.

Avond Verrassing.

Woensdag 17 april 2024

Hele dag Barcelona.

Donderdag 18 april 2024

Ochtend Bezoek Cadaqués.

Middag Spaanse les.

Avond Verrassing.

Vrijdag 19 april 2024

Ochtend Spaanse les.

Middag Bezoek Dalí Theater-Museum.

Avond Vertrek naar Goes.

Zaterdag 20 april 2024

Ochtend Aankomst in Goes bij de school.

Meenemen

Geldig paspoort of ID-kaart plus kopie.

Kaartje ziektekostenverzekering en belangrijke medische gegevens (ook over gebruikte medicijnen). Geef deze informatie door aan de begeleiders.

Goede wandelschoenen.

Deze gids.



In je handbagage:

Voldoende proviand voor de heenreis.

Geldig paspoort / ID-kaart.

Geld / pinpas.

Voor bril- en contactlensdragers: reservebril.

Medicijnen.

Nekkussen of klein kussentje.

Goede wandelschoenen en 'laagjes'-kleding.

Regels

Natuurlijk gelden tijdens deze reis de normale schoolregels en omgangsvormen. Om onduidelijkheden te voorkomen, zetten we er hier nog een aantal op een rij.

1. Begeleiders en leerlingen zijn samen verantwoordelijk voor het slagen van de reis. Aanwijzingen van de leiding volg je altijd op.
2. Schade veroorzaakt door een deelnemer, wordt door die deelnemer zelf vergoed. Is er bij aankomst al iets kapot in je kamer, meld dit dan meteen bij de leiding.
3. Het meenemen van boxen/speakers is niet toegestaan.
4. Het in het bezit hebben of het gebruik van alcohol, drugs, rookwaren, snus, energiedrankjes en (nep)wapens is niet toegestaan.
5. De reis heeft een vol programma. Om ervoor te zorgen dat degenen die hun rust nodig hebben, die ook krijgen, heerst er vanaf 22:30 uur rust op de kamers. Als we in de avond het hotel uit gaan, is iedereen stil zodra we het hotel binnenkomen zodat we de andere gasten niet storen.
6. Verlaat de groep nooit zonder toestemming. Blijf met groepjes van minstens drie leerlingen bij elkaar. Neem altijd een telefoonnummer van een begeleider mee.
7. Bij twijfel of onduidelijkheden beslist de leiding. Als een leerling zich niet aan de regels houdt, kan hij of zij door de begeleiding op eigen kosten naar huis worden gestuurd.

Tips

Belangrijke bagage

Laat het adres en telefoonnummer van het hotel (+ natuurlijk je eigen mobiele nummer) voor de thuisblijvers thuis. Het volgende moet je meenemen: geldig paspoort/identiteitskaart (plus kopie), pasje ziektekostenverzekering (beide in je handbagage), deze (digitale) gids, wekker (telefoon).

De reis

Neem voor onderweg voldoende eten en drinken mee en denk eraan dat je niet bij je tas onder in de bus kan! Lenzenpullen, medicijnen e.d. neem je dus mee in je handbagage. Dit geldt ook voor je paspoort/identiteitskaart en het pasje van je zorgverzekering. In de bus is een toilet, maar alleen voor noodgevallen. We stoppen regelmatig om even te benen te strekken en naar de wc te gaan. Misschien vind je een (nek)kussen prettig om tijdens de lange reis te kunnen slapen.

Weer & kleding

In Rosas is het in april meestal goed weer met temperaturen tussen 14 en 19 graden Celsius. Denk aan je zonnebril en zonnebrandcrème. Het kan echter ook regenen... Stop daarom een opvouwbare paraplu of regenjas in je tas. We lopen veel, neem goede schoenen mee. Rosas ligt aan de kust. Als je wilt zwemmen, neem dan badkleding en een badhanddoek mee. Denk eraan dat jongens én meisjes bij het bezoeken van kerken kleding tot over de knie en elleboog aan moeten.



Eten & drinken

We eten iedere ochtend, middag en avond gezamenlijk in het hotel. Je gaat dus niet op eigen gelegenheid in de stad eten. Voor de dagtrip naar Barcelona krijg je een lunchpakket mee. Kraanwater en water bij fontein en kun je niet drinken, maar flessenwater is goedkoop.

Besprek medicijngebruik en dieetwensen vooraf met de leiding (ook als je bijvoorbeeld geen vlees of vis eet).

Neem voldoende medicijnen mee.

Zakgeld

Alle maaltijden zijn inbegrepen. Je hebt dus alleen geld nodig om wat drinken of een ijsje te kopen of voor souvenirs. Wij denken aan maximaal € 50.

Reisziekte

Als je last hebt van reisziekte kun je beter niet achterin de bus gaan zitten. Zorg ervoor dat je wat hebt gegeten. Vermijd lezen, schrijven, gamen of op een beeldscherm kijken tijdens de reis.

Er zijn verschillende mogelijkheden om reisziekte te voorkomen of verminderen: Etos verkoopt polsbandjes (Sea-Band), die bij sommige mensen goed werken tegen reisziekte. Ze kosten ongeveer € 15 per setje. Deze zijn eventueel te gebruiken in combinatie met Travelin reistabletten van VSM.

Spaanse les

Tijdens de excursieweek in Rosas volg je drie ochtenden Spaanse les bij Taleninstituut Prestige Idiomas Internacional. Dit Taleninstituut bestaat al ruim 25 jaar.

Hoe leuk is het als je de eerste dag al woorden kunt gebruiken op je weg door de stad waar je bent! Ben je net zo snel met het leren van Spaanse woordjes als al die voetballers uit Nederland die jullie voorgingen? Neem maar eens een kijkje op de website om een indruk te krijgen van de docenten, het lesmateriaal en de lokalen:

<https://www.prestigeidiomas.com/>



Boottocht

Een relaxte boottocht op onze eerste middag in Rosas. Na de lange busreis kun je genieten van de zon en de frisse zeelucht op het dek van een van de rondvaartboten. We varen vanuit Rosas langs de dorpen van de Costa Brava en het natuurpark Cap de Creus.



De boot is voorzien van een glazen bodem waardoor je de zeebodem en de vissen kunt zien.



Girona

Girona is een middelgrote stad in het noordoosten van Spanje, niet al te ver van de Franse grens. Het is een oude stad: de Romeinen bouwden er al een citadel. Later werd de stad bewoond door de Visigoten en de Moren. Al deze



culturen hebben hun sporen achtergelaten in het huidige Girona. De stad is ondanks het feit dat hij meerdere malen belegerd is geweest, onder andere door Napoleon, bijzonder goed bewaard gebleven.

In Girona maken we een stadswandeling waarbij we het Museu del Cinema en de beroemde kathedraal bezoeken. Natuurlijk slaan we “El Cul de la lleona” niet over!

Filmmuseum/Museu del Cinema



Het filmmuseum van Girona is een van de weinige musea ter wereld die je meeneemt door 500 jaar beeldgeschiedenis. De meeste voorwerpen die in het museum te vinden zijn stammen uit de tweede

half van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw. Naast meerdere films is er in het museum ook plaats voor Chinees schaduwtheater, de camera obscura, toverlantaarns en fotografie. Natuurlijk wordt er in het museum aandacht besteed aan de gebroeders Lumière, de

grondleggers van de moderne film. Zelfs televisie, de grote concurrent van de film, komt aan bod in het museum. Het Filmmuseum van Girona is mede door zijn indrukwekkende collectie meerdere malen bekroond. In het jaar 2000 kreeg het museum de “European museum of the year award”.

Kathedraal van Girona



De kathedraal van Girona is een van de blikvangers in de stad. De Kathedraal bevindt zich ongeveer op het hoogste punt van de stad en is alleen maar te bereiken door een honderd treden

tellende trap te beklimmen. Eenmaal op deze trap heb je een prachtig uitzicht over de historische wijk van de stad. Het middenschip van de Kathedraal van Girona is de op één na grootste ter wereld. Alleen die van de Sint-Pieter in Vaticaanstad is groter. In totaal is de spanwijdte van het middenschip bijna drieëntwintig meter. Van de originele kerk uit de vijftiende eeuw is niet heel veel meer bewaard gebleven. Alleen de oude klokkentoren, die vanaf het binnenplein van de kloostergang te zien is, stamt nog uit deze periode. In de kathedraal is tevens het museum van de kathedraal te vinden waar het beroemde wandkleed Tapís de la Creació te zien is.

Barcelona

Voor Barcelona trekken we een volledige dag uit. Op die dag is er geen Spaanse les. We bezoeken de kathedraal La Sagrada Família van de wereldberoemde architect Gaudí. Natuurlijk gaan we flaneren op de Ramblas waar je vele kunstenaars en zangers tegenkomt. Verder maken we een fietstocht langs andere bekende punten in de stad. Tijdens deze dag heb je voldoende vrije tijd om te shoppen of een terrasje te pakken.



La Sagrada Família

Als er iemand zijn stempel op Barcelona heeft gedrukt, is het architect Antoni Gaudí (1852). Zijn absolute meesterwerk is de wereldberoemde basiliek La Sagrada Família. Al in 1882 werd de bouw gestart, maar tot op de dag van vandaag is de kerk nog steeds niet voltooid. Entreegeld is de belangrijkste bron van inkomsten voor het bouwproject.

Cadaqués

Dit Spaanse vissersdorp mogen we beslist niet overslaan! Cadaqués (spreek uit als “ka-da-kes”) ligt in een prachtige baai, nabij het natuurgebied Cap de Creus, en telt slechts 2900 inwoners. De witte huizen van het oude Cadaqués staan allemaal op een kluitje rond de dorpskerk “Iglesia Santa María”.



Midden twintigste eeuw vestigde zich een aantal bekende Spaanse kunstenaars in dit pittoreske dorpje. Federico García Lorca, Pablo Picasso en Joan Miró droegen bij aan de bekendheid van Cadaqués. De surrealistische kunstenaar Salvador Dalí had een huis in het even buiten Cadaqués gelegen Port Lligat. Zijn standbeeld staat pal aan het strand en sinds 1997 is zijn huis een museum.

Dalí Theater-Museum



In het stadje Figueres ligt een van de mooiste attracties van Spanje: het Dalí Theater-Museum. Het museum is één groots surrealistisch object en is gevestigd in een voormalig theater. **Salvador Dalí** (1904-1989) was een Spaanse kunstschilder die zich had toegelegd op het surrealisme en tegenwoordig tot een van de grootste kunstenaars ter wereld wordt gerekend in deze stroming. Gala, zijn vrouw, was zijn muze. In 1974 opende hij bij leven zijn museum. Op 23 januari 1989 overleed



Dalí aan een hartstilstand in de Galateatoren. Hij werd later in zijn eigen museum begraven in een crypte onder de glazen koepel van het museum. Dalí stond ook bekend vanwege zijn dunne, langwerpige snor waarvan zijn snorpunten omhoog gekruld waren. Dalí, beweerde dat hij via deze snorharen inspiratie uit de kosmos ontving.

Spaanse woordjes

BASISWOORDEN

si = ja

no = nee

gracias = bedankt

disculpe = sorry, excuses

(con) permiso = excuseer (gebruiken wij vaak in de supermarkt als we er even langs willen)

lo siento = het spijt me

por favor = alstublieft

de nada = geen dank/geen moeite

con gusto = met plezier

con = met

sin = zonder

BEGROETEN

hola = hoi

buenos días = goedendag

buenas tardes = goedemiddag

buenas noches = goedenavond

adiós = doeï, tot ziens

hasta luego = tot ziens, tot later

VOORSTELLEN EN KENNISMAKEN

Yo = ik

Me llamo... = Ik heet...

Mi nombre es... = Mijn naam is....

Mucho gusto = aangenaam kennis te maken

¿Cuál es su nombre? = Wat is je naam?

¿Cómo te llamas? = Hoe heet je?

¿De dónde eres? = Waar kom je vandaan?

Yo soy de... (*Holanda*) = Ik kom uit... (Nederland).